

Uđrasa ölkeme, gözlerinin tanıyan bir rüzgar  
Sorsam gözyaşı dilindeki nedenlerini, sakındıđın vedayı  
Eski bir bilgin ne demişti?  
-Vedalaşırsan asla terk edemezsin  
Bir eskil sevdayı.

Tüm kentlerimi sarmıştı sessizliđinin sisi....

Vursa hüznümün krallığına, gözlerinin tanıyan dalgalar  
Kırık kanatlı pegasuslarla  
Bakışlarında okyanustan çalıntı bir mavi  
Ve hasret fırtınasının sesi  
Ellerimde bozkır doğumlu onca papatya,  
Hüznün kokusu, düşlenen baharın nefesi  
Dokunsam atlara, atların kanayan kanatlarına  
Dudaklarım diken,  
Dudaklarım susulanlar  
Ve onca yara

Sessizliđim sessizliđinle söylemişti...

Kilitlerken rüzgarın kafesine sonrasızlıđımı  
Çözünse damla damla, ayrışsa  
Gözlerine ait her bir anı, ayrılrsa yapımdan  
Ve okşasam beyazlıđını at yelelerinin.  
Ne demişti eski bir hekim?  
-Ancak seviyle sağaltabilirsin.

Vursa dalgalar hüznümün krallığına  
Gözlerini tanıyan bir rüzgar ölkeme uğrasa  
Yazsa acımın varisi bir pegasus  
Kırık kanatlarıyla özlemimi suya  
Gözyaşı birikintilerinin aynasında  
Bulmasam seni, gözlerini  
Unutsam ve gömsem sonsuza...